



N o s I u n g i t A c a d e m i a

academische club te Leuven v.z.w.

Clublokaal: Koning Leopold I-straat 18, 3000 Leuven Tel: 016.22.61.32
Bankrekening: BE30 3100 2708 4611 BBRUBEBB van NIA, Koning Leopold I- straat 18, 3000 Leuven
BE 0410.376.019 RPR, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Leuven
Secretariaat: NIA, p/a Koning Leopold I-straat 1, bus 601, 3000 Leuven - e-mail: helga.gielen@jonac.be
Website: <http://www.niaclub.be/>

Leuven, 18/12/2023

Beste NIA-vrienden,

Hierbij volgen de NIA-activiteiten voor januari 2024.

De wintersfeerverlichting in de straten van Leuven laat er geen twijfel over bestaan: Kerstmis is in aantocht! In naam van het NIA-bestuur wens ik jullie dan ook met veel plezier het allerbeste voor de komende feestdagen en voor het hele nieuwe jaar!

Wensen op papier of via e-mail kunnen heel mooi en waardevol zijn, maar er gaat toch niets boven een persoonlijk uitgesproken wens. De gelegenheid bij uitstek daarvoor is natuurlijk de

NIA – Nieuwjaarsreceptie 2024

op vrijdag 12 januari 2024 om 20.30 uur in het clublokaal

Deze activiteit brengt traditioneel het grootste aantal NIA-leden bij elkaar.

De ingrediënten van deze avond zijn genoegzaam bekend: hapjes en drankjes, wederzijdse nieuwjaarswensen en het woordje van de voorzitter. Het belangrijkste blijft evenwel jullie aanwezigheid! We rekenen op een talrijke opkomst!

Laat uiterlijk 6 januari weten of u erbij zult zijn, zodat er aan drank en hapjes geen gebrek is.

Een e-mail naar Helga.gielen@jonac.be volstaat.

(Vergeet niet tijdig te annuleren indien je er toch niet gaat geraken aub).

Zoals voorheen is de receptie gratis voor de NIA-leden.

Voor de partners en andere niet-leden vragen we om 15€ per persoon te storten op bankrekening BE30 3100 2708 4611 van NIA, Koning Leopold I - straat 18, 3000 Leuven.

De tweede activiteit in januari is een causerie:

”De inquisitie in de middeleeuwen en de nieuwe tijd: een kerkelijk misdrijf?”

Door prof. Em. Dirk Van den Auweele

op vrijdag 26 januari 2024 om 20.30 uur in het clublokaal

De Kerkelijke Inquisitie, één van de vele 'zwarte bladzijden uit het Rijke Roomse Leven' (Karlheinz Deschner), overspant ongeveer zeven eeuwen (12de -18de eeuw) en was de uit het Romeinse Recht gerecipieerde uiting van een 'moderne' uitbouw van een kerkelijk repressief instrumentarium, dat ook door de wereldlijke structuren grotendeels werd overgenomen en ook buiten Europa (in de kolonies) slachtoffers maakte.

De betekenis en draagwijdte ervan was vooral maar niet uitsluitend van psychische aard. Fysieke foltering en dood op de brandstapel waren inherent maar niet noodzakelijk met het systeem verbonden. In de 19de eeuw werden de aantallen van de Inquisitie-slachtoffers vanuit de liberale antiklerikale hoek, nogal overdreven.

Desalniettemin was de maatschappelijke impact van de Inquisitie belangrijk. Het zwaartepunt ervan lag niet in de Middeleeuwen, wel in de 16de-17e eeuw. De Inquisitie doofde uit in de context van de Verlichting (Voltaire b.v.). Zelfs Napoleon hielp mee aan de afschaffing ervan (maar dat zullen u Ridley Scott en Bart Van Loo wel niet vertellen).

NIA-kalender onder voorbehoud

Noteer deze data alvast in jullie agenda, details en mogelijkheden tot inschrijving vinden jullie in een volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen.

Zondag 4 febr. 2024: Mis voor de-overleden NIA-leden, gevolgd door een lunch in het lokaal.

Zaterdag 24 feb. 2024: Bezoek aan Universiteitshal met oa de collectie Congoese beelden, geschonken door NIA-lid Karel Timmermans.

Zondag 28 april 2024: Bezoek aan tentoonstelling "Histoire de ne pas rire. Het surrealisme in België" in BOZAR

Maandag 13 mei tot zaterdag 18 mei 2024: NIA-reis naar Malta.

Vrijdag 21 juni 2024: Stadswandeling en maatjes

Zaterdag 29 juni 2024: NIA-bbq

Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten!

Met vriendelijke groeten,
Helga Gielen, NIA-secretaris